



Jan&Mies Barendse in 'lock-down' ?



Lieve vrienden,

In de bijna dertig jaar dat Mies en ik Israël bezochten, is het nog nooit zó stil geweest in het land. Je vindt nu geen vissersbootjes op het Meer van Genezareth, de straten en de wegen, die in sommige plaatsen bijna verstopt waren, zijn verlaten. Alle hotels en restaurants en bijna alle winkels zijn dicht, behalve de supermarkten en de apothekers. De toeristensector - de kurk waar de economie op drijft - is volkomen lamgelegd.

Kort geleden vierde het Joodse Volk de uittocht uit Egypte, maar de Seider maaltijd kon alleen met de directe familie de worden gegeten. Opa's en oma's, tantes en ooms, neven en nichten moesten thuisblijven. Voor een volk dat sterk op families geënt is, was dit heel naar.

Maar ook voor de Messiaanse gelovigen zijn de gevolgen van deze crisis ingrijpend. De deuren van de samenkomstzalen zijn stevig op slot maar de dikwijls torenhoge huren die de gemeenten betalen gaan gewoon door. De meeste gelovigen zijn nu thuis en velen van hen zijn werkloos.

Zoals in Nederland doen de leiders van de Messiaanse gemeenten wat zij kunnen om in contact te blijven met hun gemeenteleden en hun nood te lenigen. Vanwege de restricties worden de diensten nu meestal aangeboden via livestream of op een YouTube kanaal.

Maar ook door de week gaan de activiteiten op een gewijzigde manier door. Zo zendt zangeres Karen Davis, de aanbiddingsleiders van Kehilat HaKarmel vlakbij Haifa, de aanbiddingsdiensten op dinsdag uit via het internet.

Ook de bidstonden van de gemeenten gaan door, zij het in de huizen, per gezin, want mensen mogen elkaar niet meer bezoeken.

Pastor Ehab Ashkar vertelde ons dat de situatie voor de Arabische gelovigen wanhopig is. De scholen zijn dicht zijn daarom de kinderen thuis. Mannen en vrouwen kunnen niet werken, behalve zij die in de bouw of op het land werkzaam zijn. Geen werk, geen geld... De sociale voorzieningen zijn hier veel slechter dan in Nederland. Als de crisis langer doorgaat komt er grote onrust en zelfs honger in het land.

Voor de gemeente Beit Hallel in Ashdod betekent de Corona crisis een onderbreking in de wekelijkse protestdemonstraties voor de ingang van hun gebouw. Soms tot honderd ultra-orthodoxen kwamen tot de Coronacrisis wekelijks samen om de weg te versperren voor de Messiaanse gelovigen en hen met gezongen verwensingen en vloekgebeden af te schrikken.

Mies en ik kunnen voorlopig niet terug naar Nederland en blijven hier zolang het moet in Israël om de vinger aan de pols te houden bij de gemeenten. Verderop in deze nieuwsbrief vertellen wij over de voedseltransporten die wij voor het CGI mochten organiseren. Ook houden wij u op de hoogte over sommige ongekende mogelijkheden die deze crisis ons biedt!

DE AMANDELBOOM BLOEIDE

De amandelboom is in de Bijbel een symbool voor waakzaamheid. De profetie in Jeremia 1:11-12 gebruikt een woordspel dat een diepe waarheid inhoudt voor Israël, maar ook voor ons. Het Hebreeuwse woord voor amandel -shaked - kan ook vertaald worden met waken. Toen Jeremia de bloeiende amandelboom zag, verzekerde God de profeet dat Hij over Zijn Woord waakt om te zorgen dat alles zo gebeurt zoals Hij heeft gezegd, hoe lang het ook zal duren. Wij mogen bemoedigd zijn: God waakt over Israël en over Zijn Gemeente in deze zware tijden.



Een crisis die nieuwe kansen biedt!

Spontane hulpactie voor arme Joodse families in Noord-Galilea

Een crisis biedt ook ongekende kansen! Mijn vrouw en ik kunnen voorlopig niet terug. EIAI vliegt voorlopig tot 2 mei niet terug naar Nederland. Zitten wij daarom 'vast' in Israël? Zijn wij nu zielige 'gestrande reizigers'?

Juist nu kunnen wij meeleven met de Israëlische bevolking. Regelmatig bel ik of ben ik via WhatsApp in contact met voorgangers in heel Israël. Via YouTube kan ik een bemoedigende boodschap inspreken of heb ik zelfs geprekeet voor tenminste 8 Russisch Messiaanse gemeenten in Noord-Galilea. Ik mag dat binnenkort weer doen!

Alweer een paar weken geleden werd het Pesachfeest gevierd. Het feest waarop de Joden gedenken dat God Zijn volk uit de slavernij in Zijn vrijheid leidde. Er was dit jaar een zekere tragiek in dat dit gezinsfeest bij uitstek. Op de Seideravond zit je gewoonlijk met heel je uitgebreide familie bij elkaar.



Links voor: Pastor Irina Friedman van Karmiel



Maar dit jaar kon het feest niet gevierd kan worden zoals het eeuwen na de Uittocht gevierd werd. Vanwege de corona-crisis kon Pesach slechts met het eigen kerngezin gevierd worden. Daarbij kwam dat arme gezinnen door de corona-plaag nóg armer zijn geworden omdat veel ouders werkloos zijn geworden. Dankzij een spontane actie van het CGI werden wij in staat gesteld om als hun ambassadeurs 160 gezinnen te voorzien van een prachtig Pesach-voedselpakket met alle ingrediënten die een Joodse familie nodig heeft om Pesach te vieren!

De vreugde op de gezichten van de voorgangers die met hun mensen de pakketten op hun uiteindelijke bestemming brengen was groot. Irina Friedman zei: "Hartelijk dank aan de lieve mensen van het CGI en dank aan de trouwe gelovigen in Nederland voor hun liefde en bewogenheid voor ons en ons volk".

Voorganger Israel Iluz zei: "Deze grote gave voor de mensen in Kirjath Shmonah betekent heel veel voor ons. Hieruit spreekt belangeloze liefde van de Nederlandse Christenen voor hun Joodse broeders en zusters. Jullie kennen hier niemand persoonlijk en toch deden jullie dat!"



Dit is niet het verhaal van twee reizigers die gestrand zijn in Israël.

Wij geloven dat wij hier mogen zijn met het oog op deze tijd, om onze broeders en zusters bij te staan waar wij kunnen!

Op dit moment is er een nieuwe hulpactie in voorbereiding: 250 pakketten worden nu samengesteld voor zowel Joodse- als Arabische gezinnen!

Locoburgemeester Joram sprak zijn respect uit en was duidelijk bewogen: 'De nood is groot hier', zei hij 'en jullie kwamen hier, zo maar, precies op tijd!'

Laten we samen geloven dat de gelovigen in Israël sterker uit deze beproeving zullen komen en nóg meer het Licht van Jezus laten schijnen in hun steden en dorpen.

Voor Mies en mij is het een voorrecht om juist NU in Israël te zijn en een zegen te mogen zijn als ambassadeurs van de Koning!

- ◇ Bemoediging en troost brengen aan Israël (Jesaja 40:1)
- ◇ Een brug vormen tussen de gelovigen uit de volkeren en de volgelingen van de Joodse Messias in Israël
- ◇ Training en coaching van werkers en leiders



Het Meer van Genesareth is vol! Met de stijging van het water groeide de verwachting van de bewoners van Israël



De Heer Jezus heeft beloofd om Zijn kerk te bouwen op Zijn Rots. Daarom hebben wij geen reden om bang te zijn in deze tijd van beproevingen.

Een paar jaar geleden beweerden sommige wetenschappers dat het historische dieptepunt van het waterniveau van het meer het gevolg was van de wereldwijde klimaatverandering.

Omdat het waterniveau van het meer de afgelopen 20 jaar met meer dan 5 meter was gedaald, hebben de gelovigen in Israël al die tijd intens voor regen gebeden.

Het regenseizoen van vorig jaar zette het begin van de verandering in. Het opgedroogde haventje van Tiberias kreeg weer een laagje water. Maar sinds het begin van het regenseizoen afgelopen november is de hoeveelheid water van de Kinnereth (de Hebreeuwse naam van het Meer) toegenomen met meer dan 400 miljoen kubieke meter, het dubbele van de hoeveelheid van een normaal seizoen.

Wat in de natuur gebeurt, zien we ook op het geestelijke vlak: Het lijkt er op dat de lange periode van geestelijke droogte in Israël tot een einde is gekomen. Een niet-religieuze Joodse man zei onlangs tegen mij: "Hashem (God) gebruikt deze corona-crisis om Zijn mensen een tweede kans te geven". Ik geloof dat hij gelijk heeft!

Plotseling zijn mensen meer open om te luisteren naar het Evangelie.

Het is mijn persoonlijke overtuiging dat er een beweging van Gods Geest op komst is in Israël. Het zal

beginnen met een beweging van boete en berouw zowel onder lauwe Arabische- als onder Messiaanse volgelingen van de Heer.



Niet alles aan deze crisis is slecht! Terwijl sommige 'partygangers' nog steeds op het randje van de vulkaan dansen en doen 'alsof het nu nog kan, want morgen sterven wij', zien wij een andere beweging. Gelovigen zoeken de Heer véél meer dan voor de crisis en hebben hun leven opnieuw aan Hem toegewijd.

Wij hoorden verhalen van Arabische pastors over tieners die zeggen: "Pastor ik wil mijn leven toewijden aan de Heer, ik wil er bij zijn als Jezus komt!"



Deze foto nam ik één maand geleden. Nu nog maar 14 centimeter, dan is het Meer zó vol dat de sluisen open kunnen en het overtollige water de Jordaan in kan stromen.

Wij kunnen met de voedselhulp enkele honderden mensen helpen. Wij willen er zijn voor mensen in Israël die honger naar de komst van de Messias en hen geestelijk voedsel geven. Niet opdringerig, maar antwoord geven op gestelde vragen



'Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt..' Psalm 84:4

Hartelijk dank voor uw gebeden, uw bemoedigingen en uw financiële ondersteuning

Jan & Mies Barendse

tel. Israël: +972 52 73 51 276

(dit is ook onze WhatsApp)

e-mail: j.barendse@telfort.nl



Stichting Encouragers Unlimited

Iban: NL24 RABO 0118 5819 29



www.encouragersunlimited.nl

Ondanks Corona tóch kunnen preken!

Twintig eeuwen lang waren de kerken open. Er waren dan hier, dan daar vervolgingen van Christenen, maar wat er nu gebeurde met de corona-crisis is ongekend. Wereldwijd leverden de mensen vrijwillig hun burgerrechten in, waarvan de vrijheid van godsdienst in de meeste landen wel de belangrijkste is. Als er over dertig jaar nog geschiedenisboeken worden geschreven, dan zou men kunnen zeggen dat met de corona-crisis de 21ste eeuw pas echt is begonnen.

Maar toch heeft deze crisis ongekende mogelijkheden aan kerken gegeven om het Evangelie te kunnen communiceren. Voorgangers hebben tijdens hun opleiding nooit geleerd hoe ze met de media moesten omgaan. Toen ik in de jaren negentig in het kader van de Zendtijd van Kerken voor de TV moest prediken, kreeg ik een dagje mediatraining. Ik was eerst behoorlijk geïntimideerd door de camera! Maar nu heb ik voor het eerst van mijn leven zelf preken opgenomen en gedownload voor kerken in Nederland terwijl wij hier in Israël zijn. Spreekbeurten voor Hillegom en Eindhoven konden gewoon doorgaan.

Beth HaKerem in Migdal - onze basis in Israël - beschikt over een prachtige kapel/studieruimte waar een kleine 50 mensen kan plaatsnemen. Ik heb daar voor lege stoelen mijn hart uitgesproken en 'zag' daarbij de mensen in Nederland die de preek hoorden en mij zagen. Wat een mogelijkheden geeft God ons in deze tijd! Het Woord van God is niet gebonden (2Timotheus 2:9)



Een woord van dank

Wij willen u hartelijk bedanken voor de gebeden voor het herstel van Mies, mijn geliefde vrouw. Het is bijna één jaar geleden dat een tumor in haar borst werd gevonden. Wij waren in Israël toen we hoorden dat het kwaadaardig was en dat Mies zeer snel behandeld moest worden. Een lang proces van chemo behandelingen, een operatie en 21 bestralingen volgden. Midden februari werden de behandelingen afgerond en kregen we de toestemming om naar Israël te gaan. Natuurlijk hadden we geen besef van de impact van de corona-crisis.

Mies herstelt voorspoedig! Zij rust veel, maar kan toch weer heel veel dingen samen met mij doen! Aan God alle eer!

Luwte in Retreat Center Beth HaKerem

Het zijn moeilijke tijden voor het prachtige centrum in Migdal. De kamers zijn leeg en het is afwachten wanneer er weer toestemming komt om de faciliteiten te heropenen. Het centrum was tot en met de zomer helemaal volgeboekt en toen regende het afzeggingen, minstens tot juni. De laatste jaren ging het steeds beter met de bezetting van het retraite centrum.

Mensen die op bezoek kwamen zeiden: "Je zegt dat het geen hotel is, maar dit is niet vijf, maar zes sterren!" Christelijke groepen uit Amerika en Europa, en zelfs Azië maar ook groepen van Messiaanse gemeenten in Israël komen naar dit retraite centrum vanwege de unieke ligging met vergezichten over het Meer van Genesareth, maar vooral om de geestelijke atmosfeer. Bid a.u.b. voor Bina Richardson, de directeur van Beth HaKerem.

Een ander gebedspunt is dat Bina's aanvraag voor een verblijfsvergunning nog steeds in behandeling is. Voor Mies en ik is het een vreugde om schouder aan schouder te staan met Bina (figuurlijk dan, vanwege de 2 meter afstand die hier geldt) en helpen haar waar wij kunnen!

