

ENCOURAGERS JOURNAL

Stichting Encouragers Unlimited - december 2021



Hoop en perspectief in onzekere tijden



De betekenis van 'saflanoet'

'Saflanoet' is 'n woordje dat je veel in Israël hoort. In de rij bij de supermarkt, in het postkantoor, bij de bank, enfin overal waar je maar geduld moet uitoefenen. Vooral in de al twee jaar durende coronacrisis! Saflanoet is dus geduld en die werd danig op de proef gesteld in 2021. Gedurende het afgelopen jaar probeerden wij telkens terug naar Israël te komen, maar het Heilige Land zat stevig op slot vanwege de pandemie. Wij hadden tickets voor juni en augustus, maar het duurde uiteindelijk tot begin november dat we konden gaan. Het bleek het enige gaatje van het jaar te zijn, want kort na onze aankomst werden de niet-Israëliische bezoekers geweerd.

Wij hadden een lijstje met gemeenten en voorgangers die wij graag wilden bezoeken, maar gezien de onzekerheid die er was vanwege de coronamaatregelen vroegen wij de Heer om ons maar van dag tot dag te leiden. Voor Nederlanders die alles lang van tevoren willen regelen klinkt dat raar, maar in Israël functioneerde dat prima. Alle contacten, behalve één, konden worden bezocht of ontvangen.

Beth HaKerem

Zoals altijd verbleven wij grotendeels in Beth HaKerem, het Retraite Centrum in het idyllische dorpje Migdal, vlak bij het Meer van Genezareth. Zoals zoveel hotels en (Christelijke) gastverblijven bleef ook Beth HaKerem verstoken van gasten uit Europa en

de USA. Gelukkig konden wij in de afgelopen jaren contacten opbouwen met de Messiaanse Gemeenten in Israël en werd het Retraite Centrum door hen gehuurd voor gemeenteweekenden, seminars en leidersbijeenkomsten. Toch heeft het werk hier zwaar te lijden onder de maatregelen en moesten de uitgaven drastisch beperkt worden. Wij deden wat wij konden en wisten tijdens onze bezoeken aan voorgangers weer enkele nieuwe boekingen voor Beth HaKerem te regelen. Voor onze bezoeken in het zuiden van het land konden wij gebruikmaken van de hartelijke gastvrijheid die onze vrienden Wim en Petra van de Zande uit Jeruzalem ons boden.

Ambassadeurs voor Comité Gemeentehulp Israël (CGI)

Met veel plezier werken wij als 'ambassadeurs' voor het CGI. Aanvankelijk hadden wij een beetje moeite met de benaming ambassadeur, omdat het misschien wat hoog gegrepen was. Maar toen Messiaanse voorgangers ons als zodanig begroetten, accepteerden we deze titel met een glimlach.



Het is een voorrecht om te zien en te horen wat er in het land gebeurt. Wij stellen ons zeer terughoudend op en zijn beslist géén missionarissen, een scheldwoord in Israël en een aanduiding voor mensen die Joden willen lokken naar het Christendom. Wij hebben geen macht of kracht om het hart van een mens te veranderen. Zich bekeren is iets wat mensen alleen zelf doen. Natuurlijk schamen wij ons niet voor ons geloof in Jezus de Messias. Leiders van Messiaanse gemeenten in Israël zijn echt niet klagerig





van aard, alhoewel de verhalen soms schrijnend zijn. De voorganger van een gemeente in de buurt van de Gazastrook vertelde over de psychische trauma's die de kinderen van zijn gemeente opliepen tijdens de onophoudelijke raketaanvallen van afgelopen mei. Naast de geestelijke hulp in o.a. huiskringen, heeft deze gemeente een psychologe die de kinderen, maar ook hun ouders, begeleidt. De avond viel toen wij een ritje van nog geen tien minuten maakten naar de grens met Gaza en daar samen baden voor vrede.

Bemoediging in plaatsen die geteisterd worden door onderling geweld

Israël werd dit jaar opgeschrikt door geweld in steden die zowel door Joodse als Arabische mensen bewoond worden. In mei waren er brandaanslagen op synagogen en andere Joodse eigendommen, die dan een tegenreactie teweegbrachten. De geleden schade gaat veel verder dan louter materieel. Onderlinge verhoudingen liepen grote schade op. Arabisch Christelijke voorgangers proberen samen met Messiaanse voorgangers een verzoenende rol te spelen.

Wij hebben goede vriendschappen met Arabische voorgangersechtparen. Tijdens een bezoek in een stad in het noorden van Israël met voornamelijk Arabische bewoners vertelde de pastor ons over het toenemend geweld in zijn stad. Schietpartijen, afpersing, en geweld door gangsterbenden zijn een dagelijks verschijnsel. De gelovigen komen alleen samen in huiskringen omdat men niet meer samen durft te komen als kerk. Jan heeft twee huiskringen kunnen bemoedigen met het Woord van God.

Veerkracht van Israëli's



In totaal hebben wij in november en december 24 bezoeken gebracht aan gemeenten, leiders, huiskringen en bedieningen. Iedere keer mochten wij ervaren hoe precies de

Heer ons van dag tot dag heeft geleid. Ondanks de grote problemen en financiële klappen vertonen Israëli's een enorme veerkracht. Op een creatieve manier wordt gereageerd om binnen de regelgeving toch zoveel mogelijk samen te kunnen komen. Zoom-diensten zijn maar een beperkte oplossing, mensen hebben een behoefte om gezamenlijk te kunnen aanbidden. Een gebedsneed willen wij doorgeven. Corona, of liever gezegd wel of niet vaccineren, heeft ook in Israël gezorgd voor controverses en verdeeldheid onder gelovigen. Gelukkig hebben de meeste voorgangers besloten om hun gemeenteleden tot eenheid te maken en iedereen aangemoedigd om biddend en in overleg met hun arts een beslissing te maken.

Ons jubeljaar



10 augustus 1972

Op de receptie van ons afscheid als voorgangers-echtpaar in Amsterdam merkte een goed menende broeder op: 'Heerlijk! Nu kunnen jullie het lekker rustig aan doen'. Alleen al de gedachte aan het turen achter de geraniums bracht rillingen op onze rug. Sinds 2013 zijn wij volop actief in het bezoeken van onze vrienden in Israël, het organiseren van groepsreizen naar

Israël, spreken in gemeenten in Nederland, het geven van seminars over Israël en de kerk enz. Als de tijd het toelaat helpen wij ook Teen Challenge Europa met raad en daad. Gelukkig blijft er genoeg tijd over om te genieten van onze kinderen en kleinkinderen en zijn wij zelfs gezegend met een achterklein-kind!

Wij zijn nu in ons jubeljaar, het vijftigste jaar van ons huwelijk. Wij zijn nog steeds verliefd op elkaar! Mies is gelukkig voor een groot gedeelte hersteld van de gevolgen van de chemokuur en bestralingen van twee jaar geleden en de specialist van Jan was zeer tevreden met de bloedsuikerwaarden. Als het enigszins mogelijk is - afhankelijk van het verloop van de Corona-maatregelen - vieren wij DV ons gouden huwelijksjubileum op 10 augustus 2022 in Israël met onze kinderen en kleinkinderen en hopen wij een receptie met verdere familie en vrienden in september '22 in Amsterdam te houden.



Op de laatste dag van ons verblijf in Israël genoten wij van een heerlijke cappuccino en de stralende zon bij het haventje van het romantische Jaffo.



Troost en bemoediging te brengen aan Israël (Jesaja 40:1)
Brugfunctie: tussen volgelingen van Jeshoea in Israël en de kerken in Nederland
Training van werkers en leiders

Hoe werden uw giften dit jaar besteed?

Ondanks dat wij een kleine Stichting zijn, konden wij dit jaar dankzij uw ondersteuning op verschillende manieren helpen.

- * Wij konden de transportkosten betalen van koffers met kleding die voor vluchtelingen zijn bestemd.
- * Een Israëliisch echtpaar dat een groep Christen Iraaniërs begeleidt in een buurland werd geholpen.
- * Een broeder in Israël die een spoedoperatie moest ondergaan kreeg niet alle kosten van zijn verzekering vergoed. Wij mochten hem helpen, met de hulp van het CGI en de Ichtusgemeente in Zaandam.
- * Onze reis- en verblijfskosten in Israël.



Herstelweekend voor echtparen

Wij willen voorgangersechtparen in Israël bemoedigen en sterken. Wij hopen gedurende het nieuwe jaar 2022 een drietal z.g. Herstelweekenden te organiseren, waarin we een echtpaar gedurende drie dagen te gast hebben in het Retraitecentrum Beth HaKerem in Migdal bij het Meer van Genezareth. Samen 'fellowship' hebben, eten, wandelen, met elkaar praten en hun noden bij de Heer brengen, zodat onze vrienden geestelijk en lichamelijk verkwikt terug kunnen keren naar hun woonplaats. Mies en ik verzorgen de maaltijden en zijn gedurende het gehele weekend beschikbaar. Als u op uw hart heeft om een van deze weekenden te sponsoren, vermeldt u dan bij uw gift: 'Herstelweekend'.

Drie generaties bidden bij de Kotel: opa met zijn kleinkind en de vader bij de kinderwagen.



De Westelijke Muur is de heiligste plaats voor de Joden, maar ook bezoekers uit de volkeren zijn nadrukkelijk uitgenodigd om hier te bidden.

Iedere keer als wij naar Jeruzalem reizen voor onze ontmoetingen, gaan wij eerst naar de Kotel om er te bidden voor de vrede; niet alleen voor Jeruzalem maar voor alle inwoners van Israel: Joden, Arabieren, Druzen en Christenen.

Uw gebed stellen wij zeer op prijs. Iedere keer weer merken wij hoe belangrijk het is dat een trouwe groep biddende mensen achter ons staat. Hartelijk dank dat door uw hulp ons werk in Israël dit jaar toch door kon gaan.



Jan & Mies Barendse

Tel: +31 614897345

in Israël: +972 52 73 51 276

e-mail: j.barendse@telfort.nl



Als u ons werk wilt ondersteunen, kunt u uw gave overmaken naar:

Algemeen Nut
Beogende Instelling
ANBI

Stichting Encouragers Unlimited

Iban: NL24 RABO 0118 5819 29

Bezoek ook eens onze website:

www.encouragersunlimited.nl



Retraitecentrum Beth HaKerem in Migdal, Israël