

Gods landbeloften aan Israël

(een beknopte Bijbelse uitleg, waarbij we de nadruk leggen op Gods uiteindelijke doel voor Zijn Land en Zijn volk)

Jeremia 16:14-15 *14 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat er niet meer wordt gezegd: “Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd,” 15 maar: “Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen Hij het verdreven had.” Ik zal hen terugbrengen naar hun land, dat Ik hun voorouders gegeven heb.*

Velen kunnen zich nog aan de negentiger jaren van de vorige eeuw herinneren, hoe duizenden Joden uit de voormalige Sovjet-Unie ‘Aliyah’ maakten naar het land van hun voorvaderen. Aliya betekent terugkeer en slaat op de terugkeer van Joden naar Israël. Het is belangrijk om te zien dat deze tekst niet alleen slaat op de terugkeer uit het Noorden, maar tevens ‘uit de andere landen waarheen hij hen verdreven had’.

Er wordt in de Bijbel veelvuldig melding gemaakt van dit Land en bijna dagelijks lezen we in de media het een en ander over Israël in de een of andere context.

We kunnen eerst helemaal teruggaan naar het eerste boek van de Bijbel, waar we lezen over Gods beloften aan Abram – later Abraham genoemd.

Genesis 12:5d-7 *Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, 6 trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sicheem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. 7 Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’*

We zien hier de belofte van God aan Abram om het land aan Abram en zijn nakomelingen te geven. Heel interessant is de locatie van deze landbelofte. In vers 6 was dit bij Sicheem, het huidige Nabloes.

We lezen nu verder in Genesis 13.

Genesis 13:14-15 *14 Nadat Lot was weggegaan, zei de HEER tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. 15 Al het land dat je ziet geef Ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd.*

Opnieuw zien we dat God het Land aan Abram en zijn nakomelingen belooft, en nu met de toevoeging: *voor altijd*



Ga nu naar **Genesis 13:3** *Vanuit de Negev trok hij verder naar Betel, van de ene pleisterplaats naar de andere, tot aan de plaats tussen Betel en Ai waar zijn tent al eerder had gestaan*

En dan de verzen 17 en 18 van hetzelfde hoofdstuk: **Genesis 13:17-18** *17 Kom, doorkruis het land over de hele lengte en breedte, want aan jou zal Ik het geven.' 18 Toen brak Abram op en ging wonen bij de eiken van Mamre, bij **Hebron**. Daar bouwde hij een altaar voor de HEER.*

Kijk op de kaart naar de drie plaatsen waar Abraham verbleef. Wat valt hier op?

We gaan nu verder naar **Genesis 28:12-13** Wij lezen hier over de landbelofte die God heeft herhaald aan Jakob, de kleinzoon van Abraham. *12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhooggaan en afdalen. 13 Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: 'Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen geven.*

Let op: wáár bevond Jakob zich op dat moment?

Genesis 28:18-19 *18 De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteen had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. 19 Hij gaf die plaats de naam **Betel**, maar voordien heette die stad Luz.*



Het is de moeite waard om de locatie van de drie plaatsen die zijn genoemd te bekijken. Ze liggen allemaal in de gebieden van Samaria en Judea, die door de Verenigde Naties aangeduid worden met de Westelijke Jordaanoever. De Bijbelse landbeloften zijn door God aan de aartsvaders gegeven in het centrale gedeelte van het Beloofde Land.

Lees nu **Psalms 105:8-11** *8 Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken zijn belofte aan duizend geslachten, 9 het verbond dat Hij sloot met Abraham en voor Isaak bevestigde met een eed. 10 Voor Jakob verhief Hij het tot wet, voor Israël tot een eeuwig verbond, 11 toen Hij zei: 'Ik zal jou Kanaän geven, dat land wordt je onvervreemdbaar bezit.'*

Deze verzen bevestigen in duidelijke bewoordingen Gods beloften aan Israël met betrekking tot het land. Let op de woorden: 'eeuwigheid' (vers 8) en eeuwig (vers 10) en in vers 11 'onvervreemdbaar bezit'. Het betreft dus een bezit dat volgens het Woord van God niet meer van Israël kan worden afgenomen. Het is daarom ook niet verbazend dat het centrale gedeelte van het Beloofde Land zo omstreden is. Het gaat om standpunten die niet met elkaar te rijmen zijn. De PLO streeft ernaar - gesteund door de meerderheid van de landen die aangesloten zijn bij de VN - in dit gebied een Palestijnse Staat te vestigen. Israël heeft overal in dit gebied nieuwe steden en dorpen gebouwd. Het zijn juist de diep gelovige Orthodoxe Joden die zich in de heuvels van Judea en Samaria gevestigd hebben. Zij houden vast aan de eeuwige beloften die de God van Israël aan de Patriarchen heeft gegeven en die herhaald worden in de boeken van de profeten.

Ezechiël 36 laat ons zien wat Gods bedoelingen zijn met het Beloofde Land. Ezechiël krijgt de opdracht in vers 1 om tegen de bergen van Israël te profeteren: *1 Mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël, zeg: “Bergen van Israël, luister naar de woorden van de HEER!*

In de verzen 2-7 lezen we hoe dat gebied geplunderd werd en verwoest achtergelaten werd en hoe de volkeren Israël bespottelijk maakten.

Vanaf vers 8 wordt de toon anders. Hier spreekt de profeet namens God vol vuur over een toekomstig herstel: een bewoond en vruchtbaar gebied, dat bloeit en bevolkt wordt. Luister maar mee:

8 Maar, bergen van Israël, jullie bomen zullen weer uitlopen en vrucht dragen voor mijn volk Israël, want hun komst is ophanden. 9 Ik zal mij naar jullie toewenden, en jullie zullen weer worden bewerkt en ingezaaid. 10 Ik zal veel mensen op je laten wonen, heel het volk van Israël, en de steden zullen weer worden bewoond, de puinhopen weer worden opgebouwd. 11 Er zullen veel mensen en dieren op je wonen, en ze zullen talrijk en vruchtbaar zijn. Jullie zullen weer even dichtbevolkt zijn als in het verleden, en het zal je zelfs beter gaan dan vroeger. Dan zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben. 12 Er zullen weer mensen over je paden gaan: mijn volk Israël zal jullie weer in bezit nemen, jullie worden voorgoed hun eigendom en jullie zullen hen nooit meer van hun kinderen beroven.

Waar zijn de bergen van Israël?

Wordt hier verwezen naar de berg Hermon, naar de berg Tabor of naar de Golan hoogten. Of misschien naar de bergen in Noord-Galilea?

Als in Ezechiël wordt gesproken over de bergen van Israël dan betreft dat voornamelijk de heuvels en bergen in het hart van het Beloofde Land, dat door Israël bij de oude Bijbelse namen Judea en Samaria wordt genoemd en door de VN de Westelijke Jordanoever. (Een raar eufemisme trouwens. Nergens ter wereld is er een ‘oever’ die plm. 40 km breed is). De wereldleiders zeggen dat het bouwen van huizen door Joden in het betwiste gebied een overtreding is van internationaal recht. Ongetwijfeld zullen ze daarvoor hun argumenten voor hebben. Wat we in deze studie doen is aantonen dat er volop Bijbelse argumenten zijn dat Judea en Samaria aan Israël toebehoren.

Geestelijke vernieuwing

Maar er nog een hoger doel die de profeet noemt in Ezechiël 36, namelijk een geestelijke vernieuwing voor het volk Israël, waar de verbondsrelatie tussen de Eeuwige en Zijn volk totaal vernieuwd wordt:

Ezechiël 36:24-28 *24 Ik leid jullie bij die volken weg, Ik breng jullie uit die landen bijeen en laat je naar je eigen land gaan. 25 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. 28 Jullie zullen in het land wonen dat Ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en Ik zal jullie God zijn.*

Tenslotte:

Wij lezen dat God zèlf garant staat voor Zijn beloften aan Zijn volk en Zijn land Israël:

Jeremia 31: 35-37 Dit zegt de HEER, die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag, de maan en sterren als de lichten voor de nacht, die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, wiens naam is HEER van de hemelse machten: 36 Pas als deze orde ophoudt te bestaan – spreekt de HEER – bestaat ook Israël niet meer, is het niet meer voor altijd mijn volk. 37 Dit zegt de HEER: Zoals de hoogte van de hemel niet gemeten wordt, de diepte van het fundament der aarde niet gepeild, zo verwerp Ik niet het nageslacht van Israël om alles wat het heeft misdaan – spreekt de HEER.

Gods onvoorwaardelijke en eeuwige trouw jegens Israël moet ons als gelovigen uit de volken enorm bemoedigen. De genade en trouw die Hij toonde aan Israël heeft Hij ook aan de volken getoond. Wij zijn gered door Jezus, Zijn Zoon die als Joodse jongen op aarde geboren werd in de Joodse stad Bethlehem. Hij deed zijn Bar-Mitswa in Jeruzalem en groeide op in de Joodse stad Nazareth in Galilea. Hij verkondigde de boodschap van Gods Koninkrijk door héél het land (inclusief Samaria - zie Johannes 4), droeg als onschuldig Lam onze zonden aan het schandhout en stond op uit de dood.

Als wij geloven dat Gods beloften aan Israël voor altijd en eeuwig gelden, dan mogen wij ook weten dat wij gezegend worden als wij Gods volk zegenen (Genesis 12:3).

Extra teksten over de landbeloften in de Bijbel:

Jeremia 30:10; Jeremia 31:3-6; 8-11; 23-24; 35-37; Jeremia 32:41; Jeremia 33:19-20

Ezechiël 11:14-21

Ezechiël 20:42

Ezechiël 34:13

Ezechiël 36:24-28

Amos 9:11-15

Obadja 17

Micha 41:8; 7:20

Zacharia 10:10

Romeinen 15:8

2Korintiërs 1:20

Alle verzen in deze studie zijn afkomstig uit de NBV21 van het Nederlands Bijbelgenootschap

Samengesteld door Jan Barendse Senior

Amsterdam, 2 februari 2022