



## Bemoedigen zonder limiet

Het waren soms een paar zinnnetjes in gebroken Hebreeuws tegen de soepverkoper in de Jaffastreet, of aan een liftende soldaat. Gretig en nieuwsgierig vragen ze ons naar waarom we naar Israël kwamen in tijd van oorlog.

Israël is nauwelijks toegekomen aan rouwverwerking van de moordpartij van 7 oktober. Het diepe verdriet van Israël is overal voelbaar. Het bracht ons tot tranen op het terrein waar het Nova festival plaatsvond en wanneer we spraken met mensen die alles kwijtgeraakt waren. Het mededogen



met de slachtoffers vanuit de politiek en de publieke opinie duurde maar een paar dagen. Al snel werd Israël neergezet als agressor en valselijk beschuldigd van het plegen van genocide. Slechts één bezoek aan de vernietigingskampen van Auschwitz en Sobibor is voldoende om ieder weldenkend mens van deze leugens te bevrijden.

## Gemeenten bezoeken in oorlogstijd

Voor Mies en mij kwam de oorlog heel dichtbij tijdens ons derde bezoek van dit jaar. Ons vaste verblijf, Beit HaKerem in Migdal aan het Meer van Genezareth, trilde regelmatig op haar grondvesten toen de raketten en drones afkomstig van Hezbollah neergehaald werden.



met pastor Claude Ezagouri, Tiberias

Als ambassadeurs van Comité Gemeentehulp

Israël bezoeken wij per regio Messiaanse Gemeenten en de projecten die ermee zijn verbonden. Tevens onderhouden wij hartelijke contacten met verschillende Arabische Gemeenten in Israël. Door de grote druk van Islamitische zijde, zijn veel Arabische Christenen naar het Westen uitgeweken. Alleen het aantal Evangelische Christenen onder hen blijft stabiel en groeit zelfs in sommige gevallen. Het was prachtig om te zien hoe deze leiders van beide gemeenschappen eendrachtig met elkaar baden. Wij horen soms heel emotionele verhalen en indien mogelijk maken wij een video-interview met de voorgangers.



Joodse en Arabische voorgangers samen één

## Hoogtepunten eerste reis (februari-maart '24)

In Jeruzalem bezochten wij o.a. **Makor HaTikvah** (Bron van Hoop) de enige school in Israël voor kinderen van Messiaans-Joodse gezinnen. Directeur, Joël Russo, doet dienst in de IDF, het Israëlijsch defensie leger. Wij luisterden naar de verhalen van enkele leerkrachten. Vanuit hun vast vertrouwen op de Jeshoea de Messias geven deze enthousiaste leerkrachten onderwijs. Hun optimisme en blijdschap werkt aanstekelijk op de soms getraumatiseerde kinderen.





Wij bezochten **Judith de Heer**, die in haar buurt trouw ouders opzoekt van soldaten. Sommige van deze ouders hebben hun kind verloren of krijgen hun zoon zwaar gehandicapt terug. Dagelijks maakt Judith haar rondje in de wijk. Ze zit op een bankje bij een paar vrouwen, geeft soms een plastic tasje met mooie kleren uit Nederland en wat boodschappen. Voor iedereen heeft ze een hartelijk woord, citeert in het Hebreeuws een psalm en bidt kort met hen.

Ook bezochten wij Sandy Shoshani van **Be'ad Chaim** (Vóór het Leven). In heel Israël zijn door dit werk ook dit jaar honderden jonge moeders geholpen om hun kind veilig te laten bevallen in plaats van een abortus te ondergaan. Haar man Oded is voorganger van Melech Hamlechim (de Hebreeuwse King of Kings gemeente). Wij hebben door de jaren heen een hechte vriendschap met hen opgebouwd.

Ook bezochten wij:

- Victor Kalisher van de **Israel Bible Society** in Jeruzalem.
- **Netivyah**, de Messiaanse synagoge, met voorganger Yehuda Bachana.
- **Revive Israel** met de voorgangers Asher Intrater en Ariel Blumental.
- **Kehilat Shekina Ashkelon**, waar ik het Woord mocht brengen. Mies en ik hebben weer overnacht bij voorganger Daniel Borenstejn en zijn vrouw.
- **Kehilat Beth Hallel** in Ashkelon (pastor Eitan Manpel) en verzorgde daar de prediking op Shabbat.
- **Kehilat Ma'ayan** in Kfar Saba met pastor Toni Sperandeo. Deze gemeente heeft een nieuw project opgestart voor getraumatiseerde soldaten, ouders en kinderen. Door middel van professionele counseling en creatieve therapie verlenen zij hulp.



met Daniel Borenstejn



met Toni Sperandeo



Gedurende de maand maart waren wij weer op 'onze' basis in Migdal, het Retraite Centrum **Beit Ha Kerem**. In het oorlogsjaar 2024 was dit prachtige centrum praktisch verlaten. De vaste groepen uit het buitenland kwamen niet vanwege de oorlogsdreiging en slechts sporadisch kwamen kleine groepjes uit Israël voor een kort weekend. De kosten voor het onderhoud gaan gewoon door. Wij konden vanuit Encouragers Unlimited een extra bijdrage leveren door o.a. een kapotte vaatwasmachine te laten vervangen. Vanuit het centraal gelegen Beit HaKerem konden wij

weer veel gemeenten met hun leiders in het Noorden bezoeken en bemoedigen, zoals:

- Pastor Yossi Ovadiah uit Karmiël, die al maandenlang zijn gemeente draaiende moet houden zonder zijn beste medewerkers die hun land verdedigen.
- De levendige Arabischtalige Baptisten Gemeente van pastor Hani in het vroeger bijna totaal christelijke stadje Kana, gaat tegen de stroom in. Wij waren onder de indruk van hun actieve groep jongvolwassenen.
- Wij bezochten een ernstig zieke broeder die verschillende gemeenten in Galilea heeft opgebouwd. Het bezoek wordt zeer op prijs gesteld.
- Wij konden voorganger Israel Naftali vanuit Encouragers Unlimited ondersteunen bij zijn werk onder Iraanse vluchtelingen in Turkije.
- Bij een bezoek aan pastor **Boutros Ghrayib** en zijn vrouw Rimona van de Arabischtalige Kerk van de Nazarener in Haifa hoorden wij welke traumatische effecten de voortdurende bombardementen op de gemeenteleden hebben.



met pastor Hani van Kana



- In **Naharya** bezochten wij de gemeente van **Joseph en Ibtisin Hadad**. Iedere week bezoeken zij trouw vele Arabische gezinnen, Druzen en Libanese vluchtelingen met hulpgoederen .
- **Pastor Ehab Ashkar**, die op verschillende plaatsen in Noord-Galilea huis-kringen leidt in Arabische dorpen, vertelde ons dat door het oorlogsgevaar, maar ook door het geweld van plaatselijke benden de vrouwen niet meer naar de bijeenkomsten durfden te gaan. Zijn zoon leidt al 2 jaar aan de gevolgen van long-covid. Luisteren, bemoedigen en samen bidden was hier op z'n plaats.



Eenvoudige bomshelter

Wij gingen weer naar **Kirjath Shmona** dat bijna iedere dag aangevallen werd en troffen daar weer het enthousiaste groepje vrijwilligers aan die dagelijks honderden maaltijden klaarmaakten voor de soldaten. Pastor **Israel Iluz** en zijn trouwe rechterhand **Ziv Gutmacher** geven zelf het goede voorbeeld en zijn daar dagelijks in de weer!



Prediken in Nahariyah

- Jan sprak een paar keer voor de ex-verslaafde mannen van **Rehabilitatie Centrum Beth Nitzachon** in Haifa.

### Hoogtepunten van de tweede reis (mei-juni 2024)

- In **Ashkelon** sprak Jan in een gemeente die pas één jaar geleden was begonnen onder Russisch-talige immigranten. De moedergemeente - Beth Hallel, uit het nabij gelegen Ashdod - zond Eitan Mampel en zijn vrouw om deze gemeente op te bouwen. Tot mijn verbazing kwamen al meer dan 60 gelovigen samen in een prachtig gerenoveerde ruimte.
- Een vast onderdeel van een bezoek aan **Ashkelon** is een bezoek aan de Spaanstalige Shekina gemeente, waar we altijd enthousiast worden welkom geheten. Het is heel bijzonder dat zó vlak bij het front de gelovigen in deze frequent aangevallen stad zich niet laten afschrikken en blijmoedig standhouden.
- De gemeente **City of Light** bemoedigen in het zwaar geteisterde Sderot is 'n emotionele ervaring. Voorganger Michael Biner nam ons na de dienst mee naar de ruïnes van het politiebureau waar tientallen mensen omkwamen tijdens de terroristische aanval van Hamas.
- In het bergdorpje **Ma'alot**, zo'n 8 kilometer van de Libanese grens, bezochten wij Bijbelleraar **Israel Harel**. Hij schreef o.a. een studieboek over het boek Hebréeën dat door het CGI is uitgegeven. Jan maakte voor het CGI een videotje waarin hij opriep om ernst te maken met het navolgen van Jezus.
- **Beth Elieser** is een verzorgingstehuis voor Holocaust overlevenden in Ma'alot. Wij hadden hier een bewogen gesprek met directeur Micha Bayer. De hoogbejaarde bewoners verblijven al meer dan een jaar in bomvrije ruimten. De oorlog van Hitler droegen zij hun hele leven mee en nu kregen ze opnieuw te maken met oorlog. Het was hartverwarmend te zien hoe jonge Duitse vrijwilligers (allemaal Christenen) deze oude mensen liefdevol verzorgden.



met Israel Iluz

- Alweer gingen wij naar Kirjath Shmona dat er inmiddels uitzag als een spookstad. Vanwege de oorlog met Hezbollah had de groep onder leiding van Israel Iluz het aantal maaltijden dat zij bereidden drastisch verhoogd. Israel en zijn zoon oogden vermoeid, maar dat was aan hun enthousiaste houding niet te merken!
- Uit New York kwam pastor Carter Conlon met echtgenote Theresa van Time Square Church op bezoek. Carter sprak in **Kehilat HaKarmel** . Onze zoon Stephan met zijn vrouw Marianne en de kleine Tim vergezelden hen. Het waren prachtige dagen, slechts onderbroken door een gedwongen bezoekje aan de bunker (!)



## Hoogtepunten van de derde reis 14 oktober tot 12 december

- Onze derde reis van 2024 bracht ons eerst naar de Negev woestijn. Aan de grens met Egypte ligt daar het plaatsje Kadesh Barnea. Wij bezochten daar **Jolanda en Avishai Pinchas**. Jolanda - een Nederlandse - was herstellende van een aantal zware hersenoperaties en ook haar man herstelt langzaam van een zware ziekte. Het was een lange reis naar het uiterste puntje van de woestijn, maar deze lieve mensen stelden ons bezoek met gebed zeer op prijs. Avishai is een echte evangelist en heeft in de Negev veel Bijbels verspreid.
- In Arad bezochten wij **Joe Finkelsteyn** en zijn vrouw Debby van **Kehilat Chasdei Yeshua**. Wij hadden ook nog een gesprek in Arad met voorganger **Shimon Pliner** van de Russischtalige gemeente. De situatie had zich aanzienlijk verbeterd. Beide gemeenten maken gebruik van dezelfde ruimten en ondervinden nog weinig tegenwerking van ultra-orthodoxe groepen.
- Ons bezoek aan de woestijn werd afgesloten in **Beer-Sheva** bij **Howard Bass**, de voorganger van Kehilat Nachalat Yeshua met zijn vrouw Randy.
- Richting Noorden ging het weer langs Ashkelon voor een spreekbeurt in de Russischtalige Beth Hallel gemeente en later op de avond bij Shekinah bij pastor Berenstejn.



Howard Bass



In gesprek met Lev Guler (L) en Evan Thomas

In het centrum van Netanya spraken we in een splinternieuw gebouw met de voorgangers **Evan Thomas** en **Lev Guler**. In deze nieuwe ruimten worden alle activiteiten van **Kehilat Beit Asaph** samengebracht. Zowel de Shabbatdiensten als de Alphacursus, een dagelijks inloopcentrum voor scholieren en studenten, counseling voor zwangere vrouwen worden op dit nieuwe adres gerealiseerd. Er ontbreekt nog heel veel geld, daarom hebben we samen flink gebeden!

- **Avi Mizrachi**, senior pastor van Kehilat Adonai Roï en leider van Dugit Messianic Center is een sterke verbindende kracht in Israel. Hij is onvermoeibaar bezig om de onderlinge relaties tussen Joods-Messiaanse en Arabische leiders te versterken. Onze jarenlange vriendschap zorgt er voor dat we altijd tijd vinden om elkaar te bemoedigen.
- Mies en ik baden samen met pastor **Ehab Ashkar** voor een doorbraak van zijn werk onder de huisgemeenten in Noord Galilea.
- Wij bezochten het landelijk jongerenwerk in the Baptist Village, waar **Yoel Goldberg** de leider van **Netiviyah** ons hartelijk ontving. Naast het organiseren van jeugdkampen voor verschillende leeftijdsgroepen, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op discipelschap, is Netiviyah vooral bezig met het trainen van jeugdleiders.
- In Karmiel ontving ons **Pastor Irina Kehilat** van **Kehilat Mayim Chaim**, waar Jan de gemeente bemoedigde vanuit het boek Micha. Als de gemeente na de dienst samen eet, luisteren wij naar de verhalen van de mensen en bemoedigen hen in de navolging van Jeshoea.
- Wij komen altijd graag in de gemeente **Sha'ar Ha Emek** waar pastor **Israel Naftali** mijn prediking vertaalde. Pastor Israel was net terug uit Turkije waar hij een grote groep Iraanse bekeerlingen had gedoopt.
- Samen met pastor **Joseph Hadad** bezochten wij een gezin van gevluchte Libanese Christenen in hun noodopvang. Deze lieve mensen uit het dorpje Metula waren voor de tweede keer alles kwijtgeraakt. Totaal berooid en met een grote bankschuld luisterden wij naar hun verhaal. Wij konden alleen troosten en voor hen bidden.



Met Yoel Goldberg van Netiviyah



## Troost en bemoediging brengen aan Israël (Jesaja 40:1) Brugfunctie: tussen volgelingen van Jeshoea in Israël en de kerken in Nederland

- Wij spraken met pastor Yossi Ovadiah en zijn assistent Jonatan Bayer van Kehilat HaDerech in Karmiel. Zij vertelden over een project om 100 schuilkelders te herstellen in flatgebouwen. Deze veilige ruimten waren totaal in onbruik geraakt omdat Galilea jarenlang weinig te duchten had van Hezbollah. HaDerech heeft inmiddels een goede naam gekregen onder de bevolking!
- De mannen van Beth Nitzachon onder leiding van Eric Benson kwamen een dag met ons werken in de tuinen van Beit HaKerem in Migdal. Mies maakte een heerlijke maaltijdsoep en het gelach van de mannen schalde over het terrein.
- Mies en ik bezochten in een ziekenhuis in Haifa vijf keer een gelovige man die plotseling het vermogen om te lopen was kwijtgeraakt. Hij is de zoon van een bevriend voorgangersechtpaar. Vriendschap is volgens Gods Woord vooral nodig in tijden van nood!
- Voorgangers Yonas Belay en van Ahavat Yeshua en Jonatan Moore vertelden enthousiast over hun gemeente, waar de liefde voor Jezus de Messias en de typische Joodse elementen in de volgorde



Het is voor Jan de laatste jaren een traditie om op de eerste Advent te spreken in Nazareth. Een dienst in **Home of Jesus the King** is een feestelijke belevenis! **Pastor Saleem Shalash** leidt deze Arabische kerk en komt duidelijk uit voor zijn liefde voor Israël en zijn Messias! Bidt

voor de Arabische gelovigen. Zij hebben het erg moeilijk in hun steden en dorpen en worden dikwijls geïntimideerd door de Moslim meerderheid.

*Wij zijn de Heer zo dankbaar dat we dit werk al meer dan 11 jaar mogen doen. A.s. februari hopen Mies en ik weer voor twee maanden naar Israël te vertrekken. In de perioden tussen ons verblijf in Israël, spreek ik overal in Nederland in verschillende kerken en op bijeenkomsten waar gebeden worden voor Israël.*



Wij hebben ervaren dat jullie voor ons hebben gebeden in het afgelopen jaar dat Israël in oorlog was. Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid in gebed en financiële ondersteuning. Hierdoor konden wij weer veel gemeenten bezoeken als ambassadeurs van Comité Gemeentehulp Israël

**Jan en Mies Barendse**

[j.barendse@telfort.nl](mailto:j.barendse@telfort.nl)

Tel: +31 614897345 (ook WhatsApp)

in Israël: +972 527351276



Wilt u ons werk financieel ondersteunen?



**Stichting Encouragers Unlimited**

NL24 RABO 0118 5819 29

[www.encouragersunlimited.nl](http://www.encouragersunlimited.nl)